

Στην προσφυγιά γιόρτασαν τα 40χρονα του ΘΟΙ Φιλιάς

Στην προσφυγιά, μακριά από το χωριό που ανάθρεψε και έδωσε σε όλους τους αγώνες του τόπου αυτού αγωνιστές της λευτεριάς και των ελληνοχριστιανικών ιδεώδων, κλείνει το ΘΟΙ Φιλιάς τα 40 χρόνια ζωής του. Και οι Φιλιώτες που ζουν σκορπισμένοι σε όλο το νησί και στο εξωτερικό δεν νοιώθουν τούτες τις μέρες να γιορτάζει το ΘΟΙ Φιλιάς, αφού δεν λογίζεται γιορτή μακριά από το χωριό, τη γή τους. Μέσα από το ΘΟΙ Φιλιάς γαλούχηθκαν γενέές Φιλιωτών.

Και τα ιδεώδη και οι αρχές του ανατρέφουν στην προσφυγιά και θα ανατρέφουν για πάντα μέχρι την επιστροφή, τα παιδιά του.

Η επιστροφή και η απελευθέρωση είναι όρκος που

Στους καφενέδες της πλατείας, εκεί δίπλα στον Προφήτη Ηλία, πίνουν τον καφέ τους και χαίρονται τους κόπους των Ελλήνων αλλόθρησκοι.

Το άγαλμα του Ατατούρκ προδώνει το δίκαιο, εκεί που σίναι κτισμένο πάνω από τους θεμελιούς τιμημένων ελληνικών σπιτιών που οι βάρβαροι κατεδάφισαν για να βολέψουν το έκτρωμα του εισβολέα.

Η Φιλιά έχει ιστορία 5 χιλιάδων χρόνων προ Χριστού, που δεν επιτρέπει σε κανένα Έλληνα να ξεχνά.

Οι Φιλιώτες δηλώνουν αποφασισμένοι για αγώνα μέχρι την απελευθέρωση και το αποδεικνύουν.

Δίνουν μαζικά το παρόν τους σε αντικατοχικές πορείες που το ΘΟΙ Φιλιάς οργανώνει και ποτέ δεν θα κουραστούν να πορεύονται μέχρι την

μέρα της επιστροφής.

Το ΘΟΙ Φιλιάς, έγινε πραγματικότητα στις 9 Μαρτίου του 1952.

Προστάτης του ο Προφήτης Ηλίας. Ο αποικιοκράτης δεν άφηνε να ιδρυθούν σωματεία. Μέσα από τούτη την απαγόρευση γεννήθηκαν τα Θρησκευτικά



Η ποδοσφαιρική ομάδα του ΘΟΙ Φιλιάς της περιόδου 1990-91.

Ορθόδοξα ιόρυματα.

Στόχος τους, η οργάνωση των νέων στα διάφορα χωριά, η γαλούχηση με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και η μύηση τους στην Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών.

Όλα τα μέλη του ΘΟΙ Φιλιάς, γίνονται γρήγορα μέλη της ΕΟΚΑ.

Η παγκοινοτική συνέλευση ίδρυσης του ΘΟΙ Φιλιάς γίνεται στις 9 Μαρτίου το 1952.

Πρώτο του οίκημα μια μικρή αποθήκη πάνω από το Χάνι, που διαμορφώνεται σε γραφείο.

Στις 30 Νοεμβρίου του 1955, το ταπεινό οίκημα

νίνεται στόχος των

Άγγλων στρατιωτών. Εισβάλλουν σ' αυτό, σπάζουν εικόνες και έπιπλα, ό,τι βρουν.

Συλλαμβάνουν το Γραμματέα του ΘΟΙ και τον ανακρίνουν για φυλλάδια της ΕΟΚΑ που βρίσκουν.

Το 1959-60, οι Φιλιώτες κτίζουν το νέο οίκημα του

ΘΟΙ Φιλιάς



Το λάβαρο του ΘΟΙ Φιλιάς

ΘΟΙ στην πλατεία του χωριού δίπλα από το καφενείο της εκκλησίας. Εκτός από τον εθνικό του ρόλο, το ΘΟΙ Φιλιάς επιτελεί σειρά άλλων σκοπών.

Αναπτύσσει αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Στο χώρο του παίζονται σκέτς και γίνονται γιορτές, τιμούνται οι εθνικές επέτειοι.

Το οίκημα κτίζεται με εθελοντική εργασία των χωριανών.

Το 1964 γίνεται αρχηγείο του εθελοντικού λόχου της Φιλιάς ενάντια στην

τουρκική ανταρσία.

Το 1970 το σωματείο κατακτά το πρωτάθλημα της ΕΠΟΠΛ. Για αρκετά χρόνια συστενάζεται με το γυναικείο σωματείο ΟΧΕΝ Φιλιάς.

Οι στόχοι είναι κοινοί.

Μέλη του ΘΟΙ γίνονται αντάρτες και βγαίνουν στα βουνά το 1955-59. Από αυτούς οι Γιώργος

Χατζηδαμιανού και Ανδρέας Παναγιώτου.

Μερικοί συλλαμβάνονται και φυλακίζονται όπως ο Ανδρέας Πέτρου, ο Λοΐζος Χατζησάββας, ο Μάρθα Σαμάρα - Χατζηδαμιανού και άλλοι πολλοί.

Με την τουρκική εισβολή το ΘΟΙ Φιλιάς γίνεται κέντρο βοήθειας για τους πρώτους πρόσφυγες.

Από τις 14 Αυγούστου το ΘΟΙ Φιλιάς και ολόκληρη η Φιλιά, ζουν στην προσφυγιά. Το πνεύμα και οι στόχοι του όμως ζουν. Μέχρι και η ποδοσφαιρική του ομάδα επαναδραστηριοποιείται. Ενοικιάζονται διάφοροι χώροι για να βρίσκονται οι Φιλιώτες, να θυμούνται τους σκοπούς και τους στόχους του ΘΟΙ.

Τα 40χρονα του είναι μια αφορμή για ανανέωση της υπόσχεσης και του όρκου για επιστροφή και απελευθέρωση.

Σήμερα στεγάζεται προσωρινά στην οδό Αγίου Γενναδίου 44Α ο τον Αρχάγγελο.

Το 1991 η Αρχιεπισκοπή παραχωρεί τερμάχιο γης στη Μακεδονίτισσα για να κτίστει νέο - προσωρινό οίκημα του ΘΟΙ Φιλιάς.

Οι Φιλιώτες δεν βολεύονται στην προσφυγιά.

Γιατί το σωματείο τους τους έμαθε να πιστεύουν και να αγωνίζονται για θρησκεία και πατρίδα. Και δε βολεύονται με πατέριδα σκλαβωμένη.



Η πλατεία της Φιλιάς μετά την τουρκική εισβολή. Εικονίζονται η πλατεία του χωριού, η εκκλησία του Προφήτη Ηλία και στο βάθος το οίκημα του ΘΟΙ Φιλιάς.