

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΗΡΥΞ

ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1964 • ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ • ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 • ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 200-201



ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

5 Craven Hill, London W2 3EN Telephone: 020-7723 4787 Fax: 020-7224 9301

e-mail: thyateiragb@yahoo.com

Η Κυπριακή Μετανάστευση στην Αγγλία

Του Χάρη Μεττή

Μέρος Γ'

Παύλος Παυλίδης (Δράνετ Πασάς)

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 σήμανε για την Κύπρο (όπως βέβαια και για τα άλλα ελληνικά νησιά, όσα κυρίως ήταν απομακρυσμένα από την Πελοπόννησο) μια μαζική έξοδο...είτες εκούσια, δηλαδή από εκείνους που είχαν τα μέσα να δραπετεύσουν και να σωθούν, είτε τις περισσότερες φορές ακούσια, δηλαδή σαν αιχμάλωτοι τους οποίους οι Τούρκοι πούλαγαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής και κυρίως στη Μικρά Ασία και στην Αίγυπτο. Στην τελευταία, μάλιστα, χώρα όπου το άστρο του Μωχάμετ Άλυ μεσουρανούσε κι επισκίαζε και αυτούς ακόμη του Σουλτάνους της Πόλης, ο αριθμός των σκλάβων που είχαν πουληθεί για τα χαρέμια του ίδιου και των πασάδων του υπήρξε πραγματικά φοβερός. Οι περισσότεροι, όμως, από αυτούς τους βίαια εκπατρισθέντες (κυρίως γυναικότατα) χάθικαν οριστικά για τον Ελληνισμό, γιατί απορροφήθηκαν, με τον αναγκαστικό τους εξισλαμισμό, από τον αραβόκοσμο των χωρών της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Η κατάσταση, βέβαια, στην Κύπρο (όπως και στις άλλες τουρκοκρατούμενες ελληνικές περιοχές), κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ήταν κάθε άλλο παρά ρόδινη. Η αγραμματοσύνη, ο φόβος και η φτώχεια αποτελούσαν τις τρεις πληγές του ταλαιπώρου σκλάβου. Ο οποίος, για να επιβιώσει, αναγκάζοταν είτε να αλλαξιοπιστήσει, είτε τις περισσότερες φορές να εκποιήσει τη λιγοστή γη που είχε αγοράσει (μετά την αποχώρηση των Φράγκων) σε τιμές εξευτελιστικές, ίσως μάλιστα για να δυνηθεί ν' αποτηρώσει οφειλόμενα κρατικά χρέη. Στη "Φιλολογική Κύπρο" του 1964 δημοσιεύονται από τον ιστοριοδίφη και λαογράφο Νέαρχο Κληριδή μερικά διασωζόμενα πωλητήρια έγγραφα, τα οποία αποτελούν μια πολύ παραστατική εικόνα της πολύ χαμηλής πνευματικής, αλλά και βιοτικής στάθμης των Κυπρίων λίγα χρόνια πριού πάρουν από τους Τούρκους την Κύπρο οι Άγγλοι. Αντηγράφω δύο από τα έγγραφα αυτά όπως ακριβώς έχουν, γιατί έτοι θ' αντιληφθούμε καλύτερα τις δηλώσεις πολλών Κυπρίων μεταναστών των κατοπινών χρόνων, οι οποίοι σαν δικαιολογία για τη μετανάστευσή τους προβάλλουν την οικονομική πτώχευση των γονέων τους. Επίσης θα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε σωστότερα την τόση φροντίδα που έδειχναν οι αγράμματοι εκείνοι μετανάστες για τη δημιουργία σχολείων στη γενέτειρά τους, όταν στη χώρα που τους φιλοξενούσε έβλεπαν πάστη αξία απέδιδαν στη μόρφωση οι κάτοικοι των ξένων χωρών, και κυρίως των Ευρωπαϊκών. Ένα τέτοιο σχολείο είχε ιδρύσει, όπως είδαμε, στο χωριό του Καμινάρια ο Αρχιμ. Ιερώνυμος Μυριανθεύς.

Το ένα έγγραφο -"συμφωνητικό" προέρχεται από τον Αγρό και φέρει ημερομηνία 1873 και το άλλο από το Δάλι με ημερομηνία 7 Ιουλίου 1876.

(1) "Ο κάτοικεν επιφαινόμενος μιχαλίς Χ'π" ίχα ενα κοματι απελι ίς τοπο λεγομενο πτερικερα παραφι σαβας Χ'πτι πταφαρι π" σαβα το εβαλα καστελανο και πικοψε το γρ. 1500 και έβαλα τα γροσια μου μεχρι οβολου και δοκα το παρον μου επιπαρουσια τον κατοιν αξιοπιστον μαρτιρον

νεοφιτος Χ'π"

μαρτιρον

σαβα

μηνα

σάβα Χ'π"

μαρτιρον

1873

(2) "1876 Ιουλίου 7

μαρτιρον

π"κουφου

μαρτιρον"

ο υποφαινομενος διλοποιω οτι όν ελεόμυλον οπου ήχα πλισιον του οσπιποθ μιχαήλ μυλωνα και πλησιον απο 2 μερει των οσπιπων κυριακου παντεληδι και πλησιον δρομος (=δοχειο μέσα στο πιθάρι) και βουτταν (=μεγάλο πιθάρι) και το προσαβλιν του εμπροστεν της πορτας κε του λαικου και απο το μερος του καμηνιού εως το παραθυρον του επιουλια του αναστασι και του Χ: νικολη και παρασκευα λογιζου και ντζουλιου. Χ: Δαιδ δια Γρ. τρεις χλιαδες και εξακόσια αριθ 3600 δια λογαριασμον της εκλισιας και ελαφον τα γροσια μεχρι οβολου και υποσημηρούμε ιδια μου χειρι

- χρυσανθος σταυρινου οικονομος

η εισοδος του ελεομυλου να ηνε απο την πορτα του στενου αντικρη του αιλακου του νερομυλου ο ιδιος"

Ούτε τελείες, ούτε κόμματα, οι δε τόνοι τελείων ακανόνιστοι, ενώ για ορθογραφία ούτε λόγος να γίνεται. Θα πρέπει πάντως να θυμούμαστε ότι τα περισσότερα "συμφωνητικά" γράφονταν από τους περιφερόμενους "καλαμαράδες", σ' αυτό δε οφειλεται καιη λογιωταπη γλώσσα που βρίσκομε στα έγγραφα αυτά και που είναι οπωσδήποτε παραφθαρμένα ελληνικά, όπως τα βρίσκομε και στον Μακρυγιάννη, για παράδειγμα, δηλαδή γλώσσα αγραμμάτων που μψείται κάποια μισοληγημονημένα πρότυπα εκκλησιαστικής μάλλον ορολογίας και έμπνευσης. Οι δε "καλαμαράδες", αυτοι, δηλαδή, οι φέροντες καλαμάρι (φτερό αετού) για να γράφουν, προέρχονταν ως επι το πλείστον από την κυρίως Ελλάδα, γι' αυτό και συνηθίζεται μεχρι σήμερα να ονομάζονται "καλαμαράδες" όλοι οι Ελλαδίτες και "καλαμαρούδες" οι Ελλαδίτισσες!

Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες - μετανάστες το 1821

Με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 1821 διασώζεται έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο μερικοί από τους εξέχοντες Κυπρίους που καπόρθωσαν να διαφύγουν στο εξωτερικό, μετά τα τραγικά γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821, και να γλυτώσουν έτοι την ζωή τους, ουγκεντρώθηκαν στη Μασσαλία κι εκεί κυκλοφόρησαν προκήρυξη, στην οποία αφ' ενός καταδίκαζαν την τουρκική θηριωδία σε βάρος των Ελλήνων της Κύπρου και αφ' ετέρου ζητούσαν από τις χώρες της χριστιανικής Ευρώπης να βοηθήσουν τους Κυπρίους ν' ανακτήσουν την πολυτάχητη ελευθερία τους.

Στην προκήρυξη τους αυτή οι Κυπρίους πρόκριτοι έγραφαν: "Επειδή η τυραννική διοικησις των Τούρκων μετεβλήθη ολοτελώς εις ληστείαν και ούτε ο ειρηνικός ημών βίος προς τους σκληρούς αυτών νόμους εύ τιθησιν, ούτε πολιτική φρόνισις, ούτε αθωάπτης, ούτε ταπείνωσις, ούτε υπέρ την ημετέραν δύναμιν έξιδα, ούτε παν άλλο ειδος θυσίας, όπερ διά των προυχόντων ημών επροσφέραμεν, ίσχυσαν να εμποδίσουν τας άχρι θανάτου καταδρομάς ημών των εν Κύπρω Χριστιανών, αλλά χωρίς τίνος ηθικής ή λόγω προφάσεως κατέφαγαν όσους εξ ημών έβαλον εις το χέρι χριστιανούς, μηδέν ευλαβούμενοι, ουδέ των σεβασμίων αρχιερέων, ουδέ των σεβασμίων αρχιερέων, ουδέ τον Μακαριωτάτου ημών πατρός και Δεσπότου, αλλ' αυτούς μεν

κατέσφαξαν, τους δε ιερούς ημών ναούς και οίκους, άλλους μεν ερήμωσαν, άλλους δε κατέκαυσαν, διδόντας εις αρπαγήν τα τέκνα ημών και γυναίκας, βιάζοντας αυτά να εναγκαλισθώσι την ανόσιον αυτών θρησκείαν και άλλα όσα τραγικά και αποτρόπαια βαρβαρική δύναμις καταχράται, όπου δεν ευρίσκει αντίστασιν διά τας φρικτάς αυτών αδικίας και δ' όσας άλλας προ αυτών, ει και μετριωτέρας αλλά συνεχείς υπό των τυράννων αυτών υπεφέραμεν. Νομίζομεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων, ότι έχομεν κάθε δίκαιον και μη γνωρίζωμεν πλέον διά διοίκησιν τους αιμοβόρους τούτους ληστάς, αλλά συμφώνως με τους λοιπούς αιδελφούς ημών Έλληνας θέλομεν προσπαθήσει διά την ελευθερίαν της ειρηνικής ημών, πάλαι μεν μακαρίας, ήδη δε τρισαθλίας νήσου Κύπρου. Ένεκα τούτου συμψήφιζόμεν επιτρόπον της νήσου μας άπαξ τον ευγενή Νικόλαον Θησέα, υἱόν του αιοδίου μεγάλου Οικονόμου του Μακαριώτατου, όπως συνεργήση και ενεργήση πληρεξουσίως πάντα όσα κρίνει συμφέροντα, απέλθη αυτός ή πέμψη πρεσβείαν προς τους μονάρχας ή εις όντινα τούτων κρίνη συμφερώτερον, έλθη εις συνθήκας περί της νήσου και υπογράψη, ως από μέρους του κοινού, ετοιμάση δύναμιν στρατιωτικήν και κινηθή κατά των εχθρών, δανεισθή επάνω εις τα κοινά εισοδήματα ή κτήματα του κοινού της πατρίδος ή των μοναστηρίων, των εκκλησιών, τζαμιών, ή και των όσα η πλεονεξία των Τούρκων εσφετέρισεν ή όσας γαίας ή άλλα κτήματα εν τη πατρίδι δεν έχουν νόμιμον δεσπότιόν ή επάνω εις το δέκατον κοινώς όλων των εν τη Κύπρω κτημάτων ημών, ενί δε λόγω διδοται τω επιτρόπω αποιλύτως πάσα εξουσία ίνα πράξη υπέρ της Ελευθερίας, νομίμου διοικήσεως και ευταξίας της Κύπρου όσα κατά τας περιστάσεις κρίνη αναγκαία και ωφέλιμα κατά τας υποσχέσεις και όρκους άς ελάφομεν παρ' αυτώ. Ο θεός της δικαιούσης ευλογήση τους σκοπούς ημών και δώση ημίν την θείαν χάριν αυτού, όπως λάβωσιν αίσιον τέλος.

Τω 1821 έτει Δεκεμβρίου στ'. Οι κατά θείαν βοήθειαν εν Ευρώπη διασωθέντες Κύπριοι. Οι του κλήρου:

Ο Τριψιθούντος Σπυρίδων (σφραγίς)

Ο του αιοδίου αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού Ιωαννίκιος Έξαρχος (σφραγίς)

Ο του αιοδίου Ιερομάρτυρος Κύπρου Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος.

Οι του λαού και ευγενείας:

Χατζή-Κονής επιστάτης και επίτροπος Αλινιωτίστης (σφραγίς)

Γιαννάκης Μονόχειρ, πρώην Κοτασάμπασης (σφραγίς)

Χατζή-Πέτρος του ποτέ Οικονόμου Κυθέρειος (σφραγίς)

Χριστόδουλος Κτωρίδης, Λαρνακώτης (σφραγίς)

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Λευκωσίατης (σφραγίς)

Δαυΐδ Ανδραάδης εκ Λεμεσού

Ο ταξίαρχος Μιχάλης Μακρυδιάκης (σφραγίς)

Για την φυγή των Κυπρίων στο εξωτερικό μετά τα τραγικά γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821 μας μιλά ο Γιώργος Κητηάδης στο μικρό, αλλά πολύ κατατοπιστικό βιβλίο του "Απομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη νήσω Κύπρω τραγικών σκηνών" που εκδόθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1888. Ο κατάλογος, βέβαια, που παρέχει ο Κητηάδης δεν είναι πλήρης, αφού σκοπός του δεν ήταν η διερεύνηση του μεταναστευτικού ρεύματος από την Κύπρο αλλά η περιγραφή των τραγικών σκηνών στην Κύπρο που επιτακολούθησαν την έκρηξη της Ελληνικής Επαναστάσεως "Εκ των διασωθέντων και εις την αλλοδαπήν μεταναστευσάντων χριστιανών Κυπρίων, ήσαν και οι εκ Λάρνακος αιδελφοί Σαρίποι οι Χριστόδουλος και Ιωάννης, πατέρος ο τελευταίος του αποβιώσαντος

διεπιφεπούς Νομομαθούς Καθηγητού Νικολάου Σαρίπολου. Επίσης ο Χριστόδουλος Φραγκούδης και ο Αρχιμανδρίτης του Μητροπολιτικού Θρόνου Κυπριανός, οι οικισμούς οι Χατζή-Ουσέν-Εφένδης, Σέχης τού παρά τας Αλυκάς Λάρνακος Τεκκέ (αρχαίου οιθωμανικού Τεμένους). Ο εκ της αυτής πόλεως Χατζή-Παταρός, ον ο Πρόξενος της Αμερικής Μαρίνος, - όπως επιβιβάσθη εντός του αποτέλεοντος Ευρωπαϊκού πλοίου έκρυψεν εντός βαρελίου. Οι εκ Λεμησού Δαβίδ Ανδρεάδης, οστής κατέφυγεν εις Βενετίαν και είτα εις Σύρον, μετερχόμενος μέχρι τελευτής τον Συμβολαιογράφον, ο Ονούφριος Ιασωνίδης, και ο Δημήτριος Σβιτάνος. Οι εκ Λευκωσίας Χατζή-Ραφαήλ Τελεβάντος μετά της συζύγου και των τέκνων του, ο Χατζή-Γιαννάκης, ο Έξαρχος του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου Ιωαννίκιος, ο μετά ταύτα, τη προστασία των ισχυρών φλών του, μεθ' ον εγνωρίσθη εν Παρισίοις Χοσρέφ-Πασιά, και Φεττή Πασιά, Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου γενόμενος. Έπι ο εκ Λαπήθου Χατζή-Λοΐζης Ευαγόρας μετά των δύο υιών του, εξ αν ο εις Χατζή-Παναγιώτης Ευαγόρα μετέβη εις την Ελλάδα και έλαβε μέρος ενεργόν απ' αρχής μέχρι τέλους του ιερού Αγώνος, και οι εκ Κυθραίας Χατζή-Πετράκης και Χατζή-Πασχάλης, εκ των μάλα πλουσίων γαιοκτήμονων..."

Από άλλες πηγές επίσης πληροφορούμαστε ότι ο γνωστός ιστοριοδίφης Ανδρέας Μουστοζύδης παντρεύτηκε την κόρη του καρατομηθέντος Παυλή Χάρτα, η οποία είχε κατορθώσει να διαφύγει με την μητέρα της στη Βενετία. Η γυναίκα του Μουστοζύδη ονομαζόταν Πεζούνα ή Κολόμπα. Εξ άλλου η προμάμπη του Γρηγορίου Ξενοπούλου ήταν κόρη του διαφυγόντος από την Κύπρο και εγκαταστάθηκε στην Τεργέστη της Ιταλίας Κέπετζη από την Άλωνα. Ένας άλλος εξ άλλου από εκείνους που διέφυγαν στο εξωτερικό και εγκαταστάθηκαν στην Αίγυπτο ήταν κάποιος Παυλίδης από τη Λευκωσία, πατέρας του Παύλου Δράντετ Πασά.

Ο Μωχάμετ Άλυ και οι Έλληνες

Την εποχή αυτή, δηλαδή από το 1821 μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, αρκετοί Ελληνοκύπριοι κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν στην Αίγυπτο, αλλά και ν' αποκτήσουν σημαντικές και πανίσχυρες κάποτε θέσεις. Τούτο αποδίδεται κυρίως στην κάπως παράξενη στάση που τήρησε απέναντι στους Έλληνες γενικά που ζούσαν εκεί ο πανίσχυρος Μωχάμετ Άλυ ο οποίος αρνήθηκε κατηγορηματικά να εκτελέσει διαταγή του Σουλτάνου για εξόντωση όλων των Ελλήνων που βρίσκονταν στο κράτος του, αλλά και παρέσχε ακόμη και άσυλο σ' όλους τους Έλληνες που κατέφυγαν εκεί για να γλυτώσουν από τη μανία του τουρκικού όχλου. Το παράδειγμα μάλιστα ενός Ελληνοκυπρίου πρόσφυγα στην Αίγυπτο είναι χαρακτηριστικό της πολιτικής αυτής του Αιγύπτιου αυτού γηγέτου.

Ο εν λόγω Κύπριος ονομαζόταν Παύλος Παυλίδης και είχε καταφύγει στην Αίγυπτο, μαζί με τον πατέρα του, αμέσως ύστερα από τα τραγικά γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821. Ο Παύλος ήταν τότε τεσσάρων χρονών. Κατά καλήν του τύχη, ένας άλλος Ελληνοκύπριος έμπορος που ζούσε στην Αίγυπτο, ονόματι Νικολαΐδης και που συνδεόταν πολύ με τον Μωχάμετ Άλυ, σύστησε τον Παύλο, το 1833, στον Αιγύπτιο ηγέτη και τον παρακάλεσε να τον συμπεριλάβει ανάμεσα στους άλλους Αιγυπτίους φοιτητές που θ' αποστέλλονταν στη Γαλλία για σπουδές. Εξ άλλου, στον κύκλο του Μωχάμετ Άλυ ανήκαν και μερικοί άλλοι Κύπριοι, "πολλά δυνάμενοι", όπως οι Χρ. Σάββα, Λοΐζος Μιχαηλίδης, Γεώργιος Μωριδης και Χρ. Παυλίδης, οι οποίοι επίσης θα τον παρότρυναν να θέσει υπό την προστασίαν του τον δεκαεξαετή νεαρό μετανάστη, αναφέρεται δε ότι τόσο επτηρέαστηκε από την

εξυπνάδα του μικρού, ώστε δέχηται αμέσως να τον στελει σαν υπότροφό του στο Παρίσι για να σπουδάσει χημεία και οδοντιατρική. Άλλα υπό έναν όρο: Όταν θα επέστρεψε στην Αίγυπτο, ο Παύλος θ' άλλαζε το όνομά του από ελληνικό σε δυτικευρωπαϊκό και θα εργάζοταν σαν προσωπικός φαρμακοποιός κι οδοντίατρος του Μωχάμετ Άλυ, ο οποίος, όπως και οι πιο πολλοί από τους μουσουλμάνους ηγέτες, είχε πάντοτε έμφυτο το φόβο πως θα τον δηλητηριάζαν.

Στο Παρίσι ο Παυλίδης είχε την ευκαιρία να φοιτήσει κοντά στο διάστημα τότε χημικό Βαρώνο Λουί-Ζακ Thenard. Ο καθηγητής αυτός συμπάθησε πολύ τον πανέξυπνο φοιτητή του, ο δε Παύλος, ευγνωμονώντας τον καθηγητή του, δέχτηκε υπόδειξη του να πάρει το όνομά του αναγραφματιζόμενο, δηλαδή να λέγεται από Thenard, Draneth. Όταν λοιπόν ο διπλωματούχος παία χημικός κι οδοντίατρος Ελληνοκύπριος Παύλος Παυλίδης μπήκε στην επίσημη υπηρεσία του Μωχάμετ Άλυ (θέση που του εξασφάλιζε σπουδαιότατα δικαιώματα και απεριόριστη δύναμη) ήταν ήδη γνωστός σαν Δράνετ. Και έτσι έχει καταχωρηθεί στην ιστορία του Ελληνισμού της Αιγύπτου - σαν Δράνετ Πασάς, χωρίς, βέβαια, αυτό να σημαίνει πως ο ίδιος απέκοψε τον εαυτόν του εντελώς από τον απόδημο εκεί Ελληνισμό. Κι αυτό φαίνεται καθαρά από τους κώδικες του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και την ιστορία του Ελληνισμού της Αιγύπτου, όπου αναφέρεται καθαρά σαν ένας από τους υποστηρικτές της παροικιακής εκεί δρατηριότητας.

Αλλά η ιστορία του Παύλου Δράνετ Πασά δεν σταμάτα στην πραγματικά εξέχουσα θέση που απέκτησε στην υπηρεσία όχι μόνο του Μωχάμετ Άλυ αλλά και των διαδόχων του (Ο Μωχάμετ Άλυ τον αγαπούσε πολύ, γ' αυτό του δώρισε ένα μεγάλο κτήμα στο Kafr-el-Dawar, ονομαζόμενο "Παολίνο"). Κατά την διάρκεια της βασιλείας του Μωχάμετ Άλυ παρέμεινε στην Αυλή του Αντιβασιλέα και τον συνέδευσε μάλιστα, μάζι με τον Δρα Στυλιανό Λάσκαρη Μπέη, στο ταξίδι του στο Σουδάν το 1838. Όταν τον Μωχάμετ διαδέχτηκε ο φανατικός, και πειθήγιο όργανο των Τούρκων, Αμπάτ Πασάς, ο Παυλίδης παρέμεινε μεν στην Αυλή, αλλά χωρίς να εκτελεί καθηκόντα. Κατά τη βασιλεία του Σάιτ Πασά διορίστηκε διευθυντής των αιτηροδρόμων της Αιγύπτου και με την επιφορή του συνετέλεσε στην επιπυχία του έργου της διώρυγας του Σουέζ, αφού ήταν και ο αρχηγός της Αιγυπτιακής αποστολής στο Παρίσι για εξεύρεση δανείων και για διάφορες αγορές σχετικές με τη διώρυγα κ.τ.λ. Στη βασιλεία τού Ιμαράλ, τον βρίσκουμε και πάλι στην Αυλή σε ενεργό υπηρεσία. Έπειτα διορίστηκε επιμελητής των Χεβιδικών Θεάτρων, οπότε ιδρύει και οργανώνει την όπερα Καΐρου. Υπήρξε επίσης ένας από τους πρώτους παράγοντες του αιγυπτιακού τουρισμού και μετέβαλε σε ξενοδοχείο το ανάκτορο της Γκεζίρας, προκίσας έτσι την Αίγυπτο με το πρώτο 'Palace Hotel'.

Ο Σερ Κωνσταντίνος Ζερβουδάκης

Ποιος υπήρξε λοιπόν ο άλλος ρόλος που διαδραμάτισε ο ελληνοκύπριος αυτός μετανάστης;

Ο Δράνετ Πασάς, σε ηλικία εξήντα περίπου χρονών, αποφασίζει να παντρευτεί. Εκλεκτή της καρδιάς του ήταν μια δεκαεννιάχρονη καλλονή, κόρη Ιταλού μουσικού, η Αδελαΐδα Κοζάτη. Από το γάμο τους γεννιέται το 1877 το μοναδικό τους παιδί, η Δέσποινα. Ο Παυλίδης πεθαίνει στις αρχές του Φεβρουάρη 1894, δύο ώμας μέρες πρίν από το θάνατό του και μέσα στο υπνοδωμάτιό του γίνονται οι γάμοι της κόρης του με τον Εμμανουήλ Κωνσταντίνου Ζερβουδάκη που ήταν δώδεκα χρόνα πιο μεγάλος της. Το νεαρό αυτό ζευγάρι, ο Εμμανουήλ και η Δέσποινα Ζερβουδάκη, δεν θα μείνουν όμως στην Αίγυπτο, όπου οι γονείς τους διαθέτουν τεράστιες

περιουσίες. Θα εγκατασταθούν στο Oggobbiou Lacco Maggiore, όπου ο Δράνετ Πασάς είχε ωραιότατη έπιαυλη...

Ζερβουδάκης-Βενιζέλος

Ο Κωνσταντίνος Ζερβουδάκης, ο συμπέθερος του Δράνετ, έχει και αυτός την ιστορία του: Γεννήθηκε στη Χίο και ήταν ακόμη νήπιο στις σφαγές εκεί του 1822. Γλύτωσε γιατί η παραμάνα του, μετά την σφαγή των γονών του, κατόρθωσε να τον σώσει και να τον πάει στην Τεργεστή, όπου ανέλαβαν την ανατροφή του οι Σκαραμαγκάδες που ήταν οικογενειακοί φίλοι με τους γονείς του. Σε ηλικία 14 χρονών ο Κωνσταντίνος εγκαθίσταται στην Αίγυπτο, επιδιδεται στο εμπόριο και, σταν κατά την επανάσταση του Αραμπή το 1882, έθεσε στη διάθεση των αγγλικών στρατευμάτων κατοχής τις μεγάλες αποθήκες του στην Αλεξανδρεία, οι Άγγλοι, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, τον ανακήρυξαν "Σερ". Ήταν λοιπόν Σερ Κωνσταντίνος Ζερβουδάκης, ζάμπλουτος και ένας από τους εξέχοντες Έλληνες της Αιγύπτου.

Αλλά γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το συμπερθεριό αυτό του Χίωτη Ζερβουδάκη με τον Κύπριο Παυλίδη Δράνετ Πασά;

Ο Εμμανουήλ και η Δέσποινα, όπως είδαμε, ζουν στην έπιαυλη του Δράνετ στην Ευρώπη αλλά επισκέπτονται και τα πατρικά τους κτήματα στην Αίγυπτο τον χειμώνα (ενώ το φθινόπωρο και την άνοιξη τους βρίσκουμε στο Παρίσι, και έχουν στενότατες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή αριστοκρατία της εποχής. Έχουν όμως και μια πανέμορφη κόρη, την Αικατερίνη ή Κάθηλην...).

Στα τέλη του 1917, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μετά την επιβολή του κινήματος της "Εθνικής Άμυνας" και την εξορία του Κωνσταντίνου, περιοδεύει στις πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης. Τότε πρωτογνωρίζεται με την οικογένεια Εμμανουήλ και Δέσποινας Ζερβουδάκη. Τα Χριστούγεννα του ιδίου έτους τον φιλοξενούν στο Καστέλο Ντεβασάν, στην έπιαυλη τους στο Σαν Ρέμο. Το 1919 οι Ζερβουδάκηδες μεταβαίνουν στο Παρίσι και, στη διάσκεψη στις Βερσαλλίες, μεταξύ των κυριών που κατέκλυσαν την Αίθουσα των Καθηρεπτών στην υπογραφή της συνθήκης βρίσκοταν και η Δέσποινα Ζερβουδάκη: Το ζεύγος μάλιστα μένει στο ίδιο ξενοδοχείο όπου έμενε και η Ελληνική αντιπροσωπεία. Ως γνωστόν, ο Βενιζέλος πήρε μάζι του στο Παρίσι, σαν επίσημα μέλη της αντιπροσωπείας της Ελλάδος, και τους δύο γιους του, τον Κυριάκο και τον Σοφοκλή. Για τον τελευταίο, μάλιστα, ένας κοινός φίλος του Βενιζέλου και των Ζερβουδάκηδων, ο Ιωάννης Βασιλόπουλος (παντρεμένος με την κόρη του Ιωάννη Αθανασάκη, υφυπουργού Στρατιωτικών στην κυβέρνηση Βενιζέλου) έκανε ήδη τα προξενιά για την Κάθηλην. Η πρώτη, όμως, απάντηση της Δέσποινας Ζερβουδάκη ήταν κάπως αποκαρδιωτική για τους Βενιζέλους: "Ενα άγνωστο Κρητικάκι, επειδή συνέπεσε ο πατέρας του να είναι μεγάλος, δεν ημπορεί να γίνει γαμπρός μου!". Και όμως τελικά έγινε. Γιατί το ήθελε πολύ ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και γιατί ο Σοφοκλής μετά από επανειλημμένες διαμονές στην έπιαυλη των Ζερβουδάκηδων, κατάφερε τελικά να κερδίσει την καρδιά της Κάθηλην και να την παντρευτεί.

Δυο λοιπόν μετανάστες, οι οποίοι είχαν γλυτώσει από τα δόντια του χάρου στις αρχές της Ελληνικής Επαναστάσεως για να διατρέψουν στην Αίγυπτο, ο Κύπριος Παύλος Παυλίδης ή Δράνετ Πασάς και ο Χίωτης Σερ Κωνσταντίνος Ζερβουδάκης, συμπεθέρεψαν τελικά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον άνθρωπο που κράτησε για μερικά χρόνια στα χέρια του την τύχη ολοκλήρου του Ελληνισμού.

(συνεχίζεται)