

## ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ

Της Κατρίν Μοσχοβάκη,  
αρχαιολόγου-μουσειολόγου



## Ζωντανοί Θησαυροί

**ΠΕΡΑ** από τα μνημεία, τα μουσεία και τα έργα τέχνης, η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει και την άυλη κληρονομιά. Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά, σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO, αποτελείται από πρακτικές και εκφράσεις καθώς και γνώσεις, τεχνικές και αξίες, τις οποίες κοινόποτες και σύνολα αναγνωρίζουν ως μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Αυτού του είδους η κληρονομιά μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, κυρίως προφορικώς. Διαρκώς αλλάζει και αναδημιουργείται σε απάντηση των αλλαγών του κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, ενώ παρέχει σε άτομα, σύνολα και κοινόποτες αίσθησην ταυτόπιτας και συνέχειας και αποτελεί εγγύηση της αειφόρου ανάπτυξης. Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά εκφράζεται μέσα από πολλούς τομείς, οι κύριοι των οποίων είναι οι προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένης και της γλώσσας, οι τέχνες, οι κοινωνικές πρακτικές, οι τελετουργίες και τα έθιμα, οι γνώσεις και πρακτικές που αφορούν τη φύση και το σύμπαν, αλλά και οι παραδοσιακές τεχνικές.



Σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η άυλη κληρονομιά των λαών, η UNESCO επιχειρεί να λάβει μια σειρά από μέτρα που θα διασφαλίσουν την επιβίωσή της όπως είναι η αναγνώριση, η καταγραφή, η έρευνα, η διατήρηση, η προστασία, η πρώθηση, η ενδυνάμωση και η μετάδοση της μέσω εκπαίδευσης, καθώς και η αναζωογόνωση διάφορων τομέων αυτής της κληρονομιάς. Ένα από τα μέ-

τρα που λαμβάνει η UNESCO είναι και η προστασία των «Ζωντανών Ανθρώπινων Θησαυρών», δηλαδή ατόμων που κατέχουν σε υψηλό βαθμό γνώσεις και τεχνικές οι οποίες απαπούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα των «Ζωντανών Ανθρώπινων Θησαυρών» στόχο έχει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη ώστε να αποδώσουν επίσημη αναγνώριση σε κατόχους της παράδοσης, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν και να μεταδίδουν τις γνώσεις τους σε νεαρότερες γενιές. Η κάθε χώρα επιλέγει αριθμό ατόμων σύμφωνα με τα κατορθώματά τους αλλά και τη διάθεσή τους να μεταδώσουν την τέχνη τους και σε άλλους. Η επιλογή γίνεται επίσης βάσει και άλλων παρεμφερών κριτηρίων, μεταξύ των οποίων και το ρίσκο της εξαφάνισης της συγκεκριμένης τέχνης/πρακτικής. Οι χώρες που ήδη υλοποίησαν το πρόγραμμα αυτό είναι η Ιαπωνία, η Γαλλία, η Νότια Κορέα, η Τσεχία, η Αυστραλία, οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη και η Ρουμανία. Η Κύπρος είναι μια χώρα που θα μπορούσε να εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό καθότι υπάρχουν ακόμη αρκετοί παραδοσιακοί τεχνίτες που εδώ και χρόνια προσφέρουν εξασκώντας το επάγγελμά τους παρά τις δυσκολίες επιβίωσης σε έναν κόσμο που διαρκώς βάλλεται από την εξέλιξη της τεχνολογίας. Είναι κρίμα να χαθούν αυτές οι παραδοσιακές τεχνικές, μαζί με όλα όσα αυτές αντιπροσωπεύουν, με το χαμό των ανθρώπων αυτών. Στο μυαλό μου έρχεται η περίπτωση του τελευταίου Κύπριου μαντιλάρη, η ζωή του οποίου έγινε ντοκιμαντέρ από τον Πασχάλη Παπαπέτρου, και η τέχνη του οποίου ξάθηκε για πάντα, αφού δεν υπάρχει κανένας άλλος που να την εξασκεί.

## Μία Θεατρικότ

> «*Ubu Roi*» του Αλφρέ Ζαρί από την Ε



φέρα στην οθόνη του υποστή το σημείωμά μου για πρώτη παραγωγή της Paravagan Proactions, το βασισμένο στο «Animal farm» του Όριλα Ουμπού», και διαπίστωσα πως σχεδόν όσα είχα γράψει τότε ταιριάζουν κατά τη δεύτερη τους παράσταση, στον «

Λιά Ουμπού» του Αλφρέ Ζαρί.

Η εικαστική γλώσσα της παραστήσεως εντυπωσιάζει, είναι εκφράστη, ευέλικτη, με πλούσιο λόγιο, με χιούμορ, είναι σχεδόν τάρκη, σχεδόν καλύπτει τις αντιπαράστασης. Καθόλου παντού, στην Paravagan Proactions γεννιέται από την επιθυμία δύο ταλαχών σκηνογράφων να αυτονομούν, να απελευθερωθούν από κυριαρχία των σκηνοθετών, οι οισικυνά δεν διαθέτουν εικαστική

ποσκέψη και περιορίζουν την ολειτουργία της παράστασης. Μόνοι πια οι πλαρχοί, ο Μελίτη Κούτα και ο Χάρης Καδης δημιουργούν πρωτ' απ' όλα τη μορφή Ουμπού, του κοιλιόδουλου και δειλού μπού, κι είναι αυτά τα δύο κύρια χαρακτικά που οδηγούν στο πετυχημένο στικό εύρημα- ο Ουμπού είναι μονίμο ποθετημένος πάνω σε μια λερωμένη αλέτα. Εκτός από τις περιπτώσεις πετακινείται με καροτσάκι υπεραγορίδια η φιγούρα του βασιλιά θυμιά διαφήμιση της Michelin, κι είναι το μα που μετράει, η κοιλιά κατά οποιαν ενώ το πρόσωπο δεν παίζει ρόλο, τότο και ο Διομήδης Κουφτερός, όπου οι άλλοι πθωποίοι της ομάδας, φιμάσκα. Τα σκορπισμένα στο πάτωμα υπόγειου χώρου στάθμευσης αν μενα απλώνουν παντού τη μιζέριζεύγους Ουμπού, η μιζέρια είναι από την οποία είναι φτιαγμένο το πληκτικό φόρεμα της κυρίας Ουμπού πντό αστείο είναι το τραπέζι με τις κρόλες. Στο βάθος του χώρου η ποθητή λυτέλεια του βασιλικού παλατιού (με χιστα μέσα). Η ρωσική αρκούδα κάνει μπρολεκτική εμφάνιση. Τα κοστούμια του πετάν Λέρα (Πάρις Ερωτοκρίτου ή Ευριδίκαιος; Δεν ξέρω ποιος έπαιζε στην σταση που είδα) και της κυρίας Ουζωρτζίνα Τάτσην) παρωδεί το Σούπερ και την Catwoman.