

**ΟΜΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΘΟΙ ΦΙΛΙΑΣ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ
ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΩΝΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ 23.7.1995**

**Την Φιλιά θα την πάρουμε
με τα ίδια μας τα χέρια!**

Ελληνίδες, Έλληνες,

Συμπληρώνονται φέτος 21 χρόνια από τότε που με σφριγμένη την καρδιά αφήναμε την αγαπημένη μας γη και φεύγαμε για το ταξίδι στο άγνωστο.

Συμπληρώνονται επίσης δέκα χρόνια από τότε που για πρώτη φορά πραγματοποίησαμε την πορεία προς το κατεχόμενο χωριό μας.

Εγκαυνιάζαμε τότε μία νέα μορφή αγώνα γιατί πιστέψαμε και πιστεύουμε πως η λευτεριά μας είναι πρώτα δική μας υπόθεση. Είναι υπόθεση του καθενός μας ξεχωριστά.

Εμείς οι Φιλιώτες πιστέψαμε ο καθένας ξεχωριστά πως σ' εμάς εξαρτάται η σωτηρία της πατρίδας και αν εμείς δεν αγωνιστούμε γι' αυτήν, κανείς δεν πρόκειται να μας την προσφέρει ως δώρο, χωρίς να τη διεκδικήσουμε. "Αν λαχταράς τη λευτεριά, σε ξένους μην ελπίζεις. Πάρτην, αν θέλεις, μόνος σου, αλλιώς δεν την αξίζεις". Η μαζική αυτή συγκέντρωσή μας, φανερώνει για απόμινα φορά πως στη φυχή του κάθε Φιλιώτη είναι βαθειά οιζιωμένη η αγάπη για την πατρίδα, και πως είναι έτοιμος να παλέψει για να επιχρεωτήσει το δίκαιο και η αλήθεια.

Μαζευτήραμε για άλλη μια φορά εδώ, απέναντι από τα ιερά χώματά μας για ν' αντισταθούμε στ' άδικο. Για να υψώνουμε τη φωνή μας, να ορίξουμε τη γοθιά μας και να παλέψουμε με την κατοχή. Μοναδικά μας όπλα, η ακατανίκητη ψυχή μας, το δίκαιο του αγώνα μας, και η πίστη μας στο Θεό. Στόχος μας, να φθάσουμε στη Φιλιά. Να πορευτούμε για άλλη μια φορά, με περισσότερη, τώρα, ψυχική δύναμη, για να μπούμε στο κατεχόμενο χωριό μας. Ας μιλήσουμε ειλικρινά. Στα δέκα χρόνια που πραγματοποιούμε τη δυναμική μας αυτή πορεία, έχουμε συγκρούστει πάρα πολλές φορές με όσους μας έχουν εμποδίσει να συνεχίσουμε απόδοση στην πορεία προς το χωριό μας το οποίο βλέπαμε απέναντι. Όμως, ποτέ δεν πιστέψαμε στ' αλήθεια, όλοι οι Φιλιώτες πως θα μπορούσαμε να πετύχουμε το ... ακατόθιστο. Ποτέ δεν πιστέψαμε πως θα μπορούσαμε να πατήσουμε τα άγια μας χώματα όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι του αγαπημένου μας χωριού. Νοιώθουμε πράγματι περήφρανοι γιατί ξεχωρίζουμε, ναι ξεχωρίζουμε εμείς οι Φιλιώτες, από τους υπόλοιπους πρόσφυγες. Ξεχωρίζουμε στο δυναμισμό, στην ομοιψχία, στη ψυχική δύναμη, που αντλούμε από την υπέρμετη και ακραία, ναί ακραία,

αγάπη μας για την Φιλιά. Θα ξεχωρίζουμε όμως πιο πολύ, και θα γραφτούμε στην ιστορία, αν καταφέρουμε όλοι, με μα ψυχή, να φθάσουμε στο κατεχόμενο χωριό μας. Ν' ακούμπησουμε με την παλάτη μας τους τοίχους των σπιτιών μας, να σκύψουμε για να φιλήσουμε τ' αγιασμένα μας χώματα.

Ελληνίδες και Έλληνες, ηρωικοί κάτοικοι της Φιλιάς, Όλοι μάς γέλασαν φρβεά. Για εικοσιένα τώρα χρόνια αναμένονται την επίλυση του προβλήματός μας μέσα από τις τετραμένες και άγονες διαδικασίες που ακολουθούνται. Η διεθνής διπλωματία στην οποία εν πολλοίς η πολιτική μας ηγεσία στηρίζει τις ελπίδες της, είναι άδικη και ποτέ δεν αντίκρυσε με θετικό φαρά τον αγώνα μας.

Τα 21 χρόνια που προηγήθηκαν σφραγίστηκαν με τον εμπαιγμό και την κοροϊδία σε βάρος μας, ενώ την ίδια στιγμή, οι λεηλασίες των εκκλησιών μας, των ιερών και οσίων μας, των σπιτιών και των περιουσιών μας, ακόμη σινεχίζονται.

Η πολιτική μας ηγεσία στάθηκε ανίκανη για τόσα χρόνια να ανατρέψει τα κατοχικά δεδομένα και μπλέχθηκε σε χρονοβόρες και όλωντες διαδικασίες, που μόνο τον εχθρό εξηπηθετούν. Στάθηκε ανίκανη η πολιτική μας ηγεσία να παραμείνει πιστή σε βασικές αρχές για την επιβίωση του κυπριακού Ελληνισμού και πίστη σε πως το Κυπριακό μπορούσε να λυθεί στο πλαίσιο ενός συνεταιριστικού ομοσπονδιακού κράτους. Ενός κράτους, που εκτός των άλλων καθιστά της Έλληνες της Κύπρου σε πολίτες δευτέρας κατηγορίας, ενώ στην ουσία απαγορεύει στους περισσότερους να επιστρέψουν στις πατριογονικές τόνων εστίες. Όμως, όπτε και αυτή η λύση που παρουσιάζεται ως εφικτή, δεν στάθηκε ικανή να επιτενήθει.

Ο χρόνος κινά, οι μικροί έγιναν μεγάλοι, οι μεσήλικες έγιναν γέροντες, και πολλοί από τους πρόσφυγες που ζούσαν με τ' όνειρο της επιστροφής, έφυγαν με την πίκρα στα χείλη, αφήνοντας τα κόκκαλα τους μακρινά από τον τόπο τους.

Η Τουρκία, παρά τα σοβαρά εσωτερικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, τόσο η ίδια, όσο και το ανδρείκελό της, το ψευδοκράτος Ντενκτάς, προσπαθεί να παρουσιάζεται με ένα ψευτικό πρόσωπο, του τάχα ισχυρού και παντοδύναμου της περιοχής. Προσπαθεί να δημιουργήσει στον Ελληνισμό ένα αίσθημα φόβου, το οποίο δυστυχώς αναπαράγεται από τη δική μας πολιτική ηγεσία.

Θα πρέπει όμως επιτέλους να αντιληφθούμε πως μια τέτοια τακτική, στοχεύει στο να εξουδετερώσει την αντίστασή μας για να μπορέσουμε σταδιακά να απόδεκτούμε τη συνθηκολόγηση! Όμως, πλανήθηκαν πλάνη ουκτράν. Εμείς, ως Έλληνες και ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Φιλιάς, ποτέ δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με την κατοχή. Ποτέ δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουμε. Κρατούμε ψηλά το λάβαρο της τιμής και της εθνικής αξιοπρέπειας, και δεν πρόκειται να υποστείλουμε τη σημαία του ανυποχώρητου αγώνα μέχρι την τελική μας δικαίωση.

Ένας λαός αγωνίζεται δίνοντας την ίδια τη ζωή του για οράματα και ιδανικά, αλλά ποτέ στην ιστορία κανένας λαός δεν αγωνίστηκε και δεν θυσιάστηκε για να παράχθησε εδάφη και δικαιώματα στον κατακτητή του. Και φυσικά και εμείς, κληρονόμοι μας λαμπρής ιστορίας δεν θα δεχθούμε το συμβιβασμό, όσο έντιμος και αν παρουσιάζεται, με τον κατακτητή, γιατί στην ονσία αυτό σημαίνει συνθηρούληγη, υποταγή και αναγκώσιη τετελεσμένον.

Θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί η πολιτική μας ηγεσία πως δεν πρέπει να στηρίξει την πολιτική της στις απευλητικές διαθέσεις της Τουρκίας. Πρέπει επιτέλους να αποκήσουμε κι εμείς την επιθετική μας πολιτική, την πολιτική της ολοκληρωτικής διεργασίης των κατεχομένων εδαφών μας, την πολιτική του φόρου, που ασκεί η Τουρκία. Είναι ιστορικά ανεπίτοπο να σύνητούμε την παραχώρη της περιπονώμινων στον κατακτητή και να μην επιμένουμε στις αυχές της δικαιοσύνης και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Πρέπει επιτέλους να νηρόσουμε το ανάστημά μας και να αναστήσουμε τη χαμένη εθνική μας αξιοπρόπεια. Υψώνουμε σήμερα στεντόρεια φωνή διαμαρτυρίας και οργής. Ας μην ολιγορήσουμε. Στο τουρκοπατημένο χωριό μας, επτά χιλιάδων χρόνων πολιτισμός λεηλαλείται. Τριάντα χιλιάδων χρόνων ελληνικής ιστορίας βιάζεται και παραχωράσσεται. Δύο χιλιάδων χρόνων ορθοδοξίας βεβηλώνεται. Εικοπιένα χρόνια ο αιμοσταγής Αττίλας μολύνει τα άγια χώματά μας και καρπούνται τη γη την ποτισμένη με την μόχθο και τον ιδρότα μας.

Ομολογούμε πως μας έδωσαν ελπίδες οι διακηρύξεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για την σύγκληση πανεθνικής διάσκεψης και για την υιοθέτηση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας και Κύπρου. Ομοίως, εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι λέγονται πολλά και γίνονται λίγα, ενώ θα έπρεπε να γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ενισχυτικό όπλο για αλλαγή πορείας, ούτε προσπαθήσαμε μ' αυτό να εκφοβίσουμε τον κατακτητή. Ερωτούμε την Κυβέρνηση της Κύπρου και της Ελλάδας: Ποια η χρησιμότητα ενός τέτοιου δόγματος όταν εξακολουθούμε να βρισκόμαστε ακόμα μέσα στα πλοκάμια ενός άκαρπου διασυνοικικού διαλόγου;

Η υιοθέτηση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος έπρεπε να συνοδεύεται από την αλλαγή πορείας και από την απαλλαγή μας από τις στείρες διαδικασίες, που μέχρι σήμερα ακολουθούμε. Η υιοθέτηση του Ενιαίου Αμυντικού Δογματος έπρεπε να είχε ενταχθεί μέσα στα πλαίσια μας δυναμικής πολιτικής με την οποία να διεκδικούμε την πλήρη δικαίωση του Ελληνισμού της Κύπρου και όχι να συνεχίζουμε την πολιτική της υποτέλειας και του συμβιβασμού με τα κατοχικά δεδομένα και μάλιστα μέσα από μιστικές συνομιλίες. Η αλήθεια και το δίκαιο δεν θέλουν μνησικότητα...

Τις μέρες αυτές, που οι Τούρκοι πραγματοποιούν μπροστά στα μάτια μας οχιρροματικά έργα, επιχειρώντας να δημιουργήσουν ένα κλίμα φόβου, δοκιμάστηκε το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα και γενικά η πολιτική μας.

Αρχεστήκαμε να καταγγείλουμε τις προκλήσεις των Τούρκων. Αλήθεια, εμείς τι κάναμε για να δημιουργήσουμε στην άλλη πλευρά το κλίμα του φόβου; Τουλάχιστον, τι κάναμε για να ανέξησουμε το γόητρο του λαού μας και την εθνική του υπερηφάνεια;

Πρέπει επιτέλους η πολιτική μας πρεσία να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Πρέπει να λάβει πιο όψην της ότι υπάρχει ένας λαός έτοιμος να αγωνιστεί και να διεκδικήσει με κάθε θινία το δίκαιο του.

Εμείς, τουλάχιστον το αποδείξαμε πολλές φορές, και μάλιστα μέσα σε ένα κλίμα, που δεν ευνοεί δυστυχώς τις αγωνιστικές εξάρσεις.

Εμείς οι Φιλιώτες παραμένουμε αμετανόητοι αγωνιστές της δικαιοσύνης, οποιοδήποτε και αν είναι το κλίμα το οποίο τα διάφορα κέντρα προσπάθουν να επιβάλουν, οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα.

Η φετινή μας εκδήλωση παρουσιάζει μια κανονιμία. Πέρα από την πορεία προς το κατεχόμενο χωριό μας, αναποινώνομε σήμερα επίσημα την προστριγή όλων των κατοίκων της Φιλιάς στο Συμβούλιο της Ευρώπης, με την οποία θα καταγγείλουμε την Τουρκία ότι κατέχει παράνομα τη δική μας γη, τα δικά μας σπίτια και τις περιουσίες μας, τις ωποίες εκμεταλλεύνονται άλλοι. Πρέπει να τονίσουμε ότι την προώθηση της προσφργής μας ανέλαβε χωρίς αμοιβή ο πρόην Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Μιχαλάκης Τσανταρήλλιδης τον οποίο ευχαριστούμε δημόσια.

Με την ενέργειά μας αυτή, την οποία προσποργάφουμε όλοι οι Φιλιώτες, αποσκοπούμε να εντείνουμε τις καταγγελίες σε βάρος της Τουρκίας, αλλά και να διενδικήσουμε με ακόμη έναν τρόπο το δίκαιο μας.

Φιλιώτισσα και Φιλιώτη,

Σε λίγο θα προεντείς απέναντι, στο κατεχόμενο χωριό σου, στο αγαπημένο σου σπίτι. Πάμε για να πατήσουμε τα βρεγμένα από τον ιδρότα των μόχθων μας κώματα. Πάμε για να σταθούμε για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με την κατοχή. Πάμε και πάλι αντίκρου από την κατεχόμενη Φιλιά, γιατί ο πόθος μας για επιστροφή είναι βαθειά ριζωμένος στη ψυχή μας. Πάμε γιατί κονιφατήριας ν' ακούμε τις κούνιες υποσχέσεις και να στηρίζουμε τις ελπίδες μας στην ...καλή θέληση του Ντεντάτας. Πάμε, Ελληνίδες και Έλληνες, για να διεκδικήσουμε μόνοι μας το ιερό δικαίωμα να επιστρέψουμε στη δική μας γη, τη γη στην οποία βρίσκονται θαμμένοι γονιοί και πρόγονοί μας, στη γη που μας έθρεψε και μας μεγάλωσε.

Ο αγώνας ενός αδικημένου και καταπιεσμένου λαού, δεν διεξάγεται μόνο στα τραπέζια των συνομιλιών, ούτε είναι ποτέ δυνατόν οι ισχυροί της γις να μας προσφέρουν τη λευτεριά μας ως δόρο. Αυτοί δεν πόνεσαν, αυτοί δεν λάτφεψαν την αγιασμένη μας γη, αυτοί δεν ήτιαν το νερό από τις κρήνες μας βρύσες. Δεν έσκαψαν τη γη και δεν την πότισαν με τον ιδρότα τους. Δεν μπορούμε να μίλούμε για αγώνα όταν ο ίδιος ο λαός απέχει ή αποθαρρύνεται να συμμετέχει σ' αυτόν.

Εσύ, τιμημένε Φιλιάτη και Φιλιάτισσα, πίστεψες από καιρό και πρέπει να το αντιληφθούν όλοι οι πρόσφυγες, πως η απελευθέρωση της πατρίδας μας είναι πρώτα δική σου υπόθεση, είναι υπόθεση του καθενός μας ξεχωριστά. “Αν δε σώσω εγώ και εσύ το Έθνος, κανένας άλλος δεν θα βρεθεί για να το κάνει”, έλεγε ο Ιων Δραγούμης. Προπάντιον, η επιμορφωθή στη δική μας γη, στις δικές μας περιουσίες, δεν μπορεί να γίνει από τους ξένους, αν εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, δεν δώσουμε τον δικό μας αγώνα.

Ατενίζοντας προς τον ηρωικό Πενταδάκτυλο, και βλέποντας μπροστά μας τα σπίτια της Φιλιάς, με ακλόνητη πίστη στο δίκαιο του αγώνα μας και με συμπαραστάτη μας τον πολιούχο του χωριού μας Άγιο Γεώργιο τον στρατηλάτη, πορεύομαστε στ' όνειρο για να το κάνουμε πραγματικότητα. Η Φιλιά βρίσκεται μπροστά μας και αρχεί να τ' αποφασίσουμε για ν' αγιτεύμε την παλάμη μας στα άγια της χόματα, για να μπούμε εν σώματι και ψυχή στους γγάριψους δρόμους της.

Εμείς τ' αποφασίσαμε και το λόγο μας δεν θα τον πάρουμε πίσω: Την Φιλιά θα την πάρουμε, με τα ίδια μας τα χέρια...