

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ**Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΙΔΩΝΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΙΑ**

Εννιάχρονο προσφυγόπουλο σεργιάνισε στα κατεχόμενα!

• ΤΟΥ ΚΟΡΗΛΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Είναι μόλις εννέα χρόνων. Δεν γνώρισε το κατεχόμενο χωριό του, άκουσε όμως πολλά γι' αυτό.

Ο Γιώργος Φαίδωνος Τσελεπής από την κατεχόμενη Φιλιά, σχημάτισε την εικόνα

Μπήκε σαν κατεχόμενα. Την περασμένη Τετάρτη! Έφθασε μέχρι τον Άγιο Ιλαρίωνα την Κερύνεια, το Πέλλα Πάια, σεργίανος σ' αυτά κάθησε σε εστιατόρια και έφαγε, αλλά δεν κατάφερε να φθάσει στην.... Ιθάκη, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν το χωριό του και γύρισε το βράδυ.

Ο Γιώργος είναι μαθητής της Τετάρτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αποστόλου Βαρνάβα Ακροπόλεως. Γεννήθηκε στην Αγγλία όπου έζησε μερικά χρόνια, αλλά δηλώνει «φανατικός Φιλιώτης όπως και οι γονείς του».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αγάπης του για το χωριό του, αποτελεί η πιο κάτω περίπτωση.

Ο Γιώργος βιντεογράφησε διάφορα στιγμότυπα που έδειξε τη τηλέραση για την Φιλιά και τα έβλεπε και τα ξανάβλεπε με τις ώρες.... Ρωτάει συχνά για το χωριό του. Βλέπει εξεταστικά τις φωτογραφίες της Φιλιάς που τυχαίνει να πέφτουν στα χέρια του και πλάθει την φαντασία μυστικού του. Είναι τακτικός θαμώνας του ΘΟΙ Φιλιάς και δεν παραλείπει να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του χωριού του. Ούτε φυσικά και στην καθημερινή αντικατοχική πορεία προς τη Φιλιά που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον μήνα Ιούλιο.

Φέτος, ο μικρός Γιώργος θα δώσει και πάλι δυναμικά το παρόν του στην πορεία προς τη Φιλιά στις 22 Ιουλίου που αυτή τη φορά έχει μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα. Θα είναι πιο δυναμική, πιο μαζική, πιο αποφασιστική.

Η φανέλλα με την επιγραφή «Δεν ξέχω τη Φιλιά» έχει γίνει πλέον «σήμα κατατεθέν» για τον μικροκαμψώνεντο Γιώργο.

Το μικρό Γιώργο συναντήσαμε στο τυπογραφείο των αδελφών Θεοδώρου όπου ο ίδιος μας μίλησε για την αποφασιστική του ενέργεια.

Η απόφασή του να ξεκινήσει για τη Φιλιά, εκδηλώθηκε χάριν μιας συγκυρίας.

Έτυχε να βρίσκεται στην Κύπρο ένας Άγγελος, φίλος του πατέρα του, Φαίδωνος Τσελεπή, ο οποίος ήθελε να γνωρίσει και την κατεχόμενη Κύπρο.

Ο Άγγελος περιηγήτης θα ξεκινούσε την περασμένη Τετάρτη για τα κατεχόμενα και φυσικά ο Φιλιώτης πρόσφυγας τον παρακλαίει σε περάσει και από το χωριό του, το σπίτι του να του φέρει φωτογραφίες και να του περιγράψει την σημερινή κατάσταση του χωριού του.

Ενώ ο πατέρας του συζητούσε με τον Άγγελο τουρίστα για το πώς θα πήγαινε στη Φιλιά, για το πώς θα έφθανε στη γειτονιά του και στο σπίτι του, ο μικρός Γιώργος, επενέβη στη συζήτηση και είπε: Θέλω να πάω κι εγώ μαζί του.

Εξεπλάγησαν οι γονείς του για την απόφαση του Γιώργου και πολύ περισσότερο με την επιμονή του.

του χωριού του στην φαντασία του με τα τόσα πολλά που είχε ακούσει από τους γονείς και συγγενείς του και το μόνο που απέμεινε ήταν να γνωρίσει στην πραγματικότητα τώρα — και όχι στη φαντασία — την Φιλιά.

Λεηλατημένη η εκκλησία του Αγίου Ιλαρίωνα!



Ο μικρός Γιώργος με τον πατέρα του Φαίδωνα Τσελεπή. Από τον πατέρα του και τους συγγενείς του έμαθε τα δύσα ξέρει για τη Φιλιά, το χωριό του.

Δεν κλόνισε την απόφασή του η παρέμβαση της μητέρας του. Του τόνισε τον κίνδυνο ότι μπορεί να τον πιάσουν οι Τούρκοι.

Ήταν ανένδοτος όμως ο Γιώργος, ο οποίος απάντησε: «Το πολύ — πολύ να προστεθεί ακόμη ένας αγνοούμενος!»

Η αποφασιστικότητα του, έπεισε τους γονείς του και τον

αφήσαν να επισκεφθεί το χωριό του που τόσο λαχταρούσε.

Ο Γιώργος ένοιωθε τότε μια χαρά απεριγραπτή. Δεν μπορούσε να την εκφράσει, αλλά καταλάβαινες το πόσο λαχταρούσε να γνωρίσει το χωριό του.

Το ταξίδι που ονειρεύεται άρχιζε το πρωί της Τετάρτης.

Ο Άγγελος περιηγητής με τον μικρό Γιώργο, ξεκίνησαν με το



δεν γνωρίζει την Φιλιά

Ο Γιώργος Τσελεπής που πήγε μέχρι την Κερύνεια, αλλά δεν κατάφερε να πάει στο χωριό του. Ισχώ να μην έχει όμως τόση σημασία αυτό. Γιατί μεγαλύτερη σημασία έχει η απόφασή του...

ριηγητών.

Τότε κατευθύνθηκαν προς τον Άγιο Ιλαρίωνα. Ήταν σκυθρωπός ο Γιώργος, που δεν θα μπορούσε να πάει στο χωριό του, αλλά από την άλλη ένοιωθε χαρούμενος που είχε την τύχη να γνωρίσει τα τουρκοπατήμενα μέρη μας, που οι συνοιλητοί του δεν γνώρισαν.

Περάσαμε από τη Λάπηθο, μας είπε: «Ηταν το μόνο χωριό που θυμόταν. Κι εφθασαν μετά στα απόκρημνα μέρη του Αγίου Ιλαρίωνα.

«Ηταν ένα ερημωμένο χωριό με λίγους μόνο κατοίκους. Υπήρχαν πολλά χαλάσματα και πολλές ακαθαρσίες στους δρόμους.

Κατευθύνθηκαν στη συνέχεια στο μοναστήρι του Αγίου Ιλαρίωνα, που καθόλου δεν έμοιαζε με μοναστήρι.

Η εκκλησία έμοιαζε με σταύλο! Τίποτε δεν στέκοταν όρθιο. Χωρίς, εικόνες, χωρίς πόρτες χωρίς παράθυρα. «Ηταν έντονα τα ίχνη των βάρβαρων αλλοθρήσκων.

Και οι τοίχοι ακόμη ήταν γδαρμένοι, μας λέει ο μικρός Γιώργος, ενώ στο πάτωμα ήταν πεταμένη χαρτιά και «μαστραπούθικια».

Το Πέλλα Πάια ήταν η επόμε-

νη επίσκεψή τους. Εκεί απλώς κάθησαν σε ένα εστιατόριο να φάνε. Δεν έφαγαν όμως με την δρεσή τους! Η ακαθαρσία και τα άγευστα φαγητά, καθόλου δεν τους προκαλούσαν την δρεσή. «Εφαγα δύο τρεις πατάτες, επειδή πενούσα», είπε ο Γιώργος.

Επισκέφτηκαν μετά το λιμανάκι της Κερύνειας. Οι τουρκικές σημαίες, του προκαλούσαν οργή στον μικρό Γιώργο που της κοιτούσε «ανέκφραστος» όμως.

Τον φάρο του λιμανιού του χαλαρώσαν μας είπε.

Εκεί κοντά, κάθησαν, ήπιαν ένα ποτό κι έφυγαν.

Η κατάσταση όμως της καφετέριας, καθόλου δεν διέφερε από την ακαθαρσία του εστιατορίου στο Πέλλα Πάια.

Σεργιάνισαν λίγο στην Κερύνεια και πήραν το δρόμο για την Λευκωσία.

«Ηταν ένα ταξίδι αξέχαστο για τον μικρό Γιώργο. Έφυγε όμως με την πίκρα στην καρδιά. Θα ξαναδοκιμάσω, είπε με αποφασιστικότητα. Δεν ξέρω ακόμα με ποιο τρόπο.

Ο Άγγελος τουρίστας όμως δεν θέλει να ξαναπάει. Δεν του καθόταν στο στομάχι οι Τούρ-